



# Hanzesteden, een rijke historie

AAN RIVIER DE IJSSEL LIGGEN DE ZEVEN HANZESTEDEN KAMPEN, HASSELT, ZWOLLE, HATTEM, DEVENTER, ZUTPHEN EN DOESBURG. IEDERE STAD HEEFT ZIJN EIGEN CHARME EN IDENTITEIT EN TOCH HEBBEN ZE ÉÉN DING GEMEEN. DE ROEMRIJKE GESCHIEDENIS VAN HET MIDDELEEUWSE HANZEVERBOND HEEFT Z'N SPOREN RUIMSCHOOTS ACHTERGELATEN EN DE STEDEN OMGETOVERD TOT ZEER AANTREKKELIJKE TOERISTISCHE TREKPLEISTERS MET VERBORGEN HOTSPOTS.

## HISTORIE

De historie in de Hanzesteden is overal voelbaar. De Hanze was een verbond tussen steden die steun bij elkaar zochten in een tijd waar nog weinig recht ontwikkeld was en piraterij, roef en moord de handelsreizen tot gevaarlijke ondernemingen maakte. Het verbond

tiger dan bijvoorbeeld Amsterdam. De welvaart uitte zich in imposante nieuwe bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen en indrukwekkende handelskantoren. De welvaart deed tevens zijn invloeden gelden op andere gebieden. Schilders, bouwmeesters, dichters en filosofen vestigden zich in de stad en zorgden voor



werd in de Middeleeuwen een machtig bondgenootschap. Er waren ongeveer 200 steden bij aangesloten van Novgorod in Rusland tot La Rochelle in Frankrijk. De kooplui voeren met Koggeschepen, typisch voor de Hanzetijd, over de Noord- en Oostzee om handel te drijven in rogge, mout, laken, stokvis, haring marsepein, hout en bont. Met name Deventer en Kampen waren machtige steden, mach-

een bloeiperiode op artistiek gebied. Er was sprake van een Gouden Eeuw 'avant la lettre'. Elementen die met elkaar hun sporen hebben achtergelaten en vandaag de dag nog voelbaar zijn.

## HANZESTEDENPAD, WANDELEN LANGS DE IJSSEL

Het oude Hanzeverbond heeft veel route-makers geïnspireerd. Wandelend zijn de



historische steden met elkaar verbonden door middel van het 122 km lange Hanzestedenpad. Karakteristiek aan het pad is de afwisseling tussen de rijke cultuurhistorie van de steden en de prachtige natuurgebieden. Aan de route van het Hanzestedenpad zijn zeven gemarkeerde dagwandelingen toegevoegd.

Het routeboekje is verkrijgbaar in de meeste boekhandels en via wandelnet.nl. De routes kunnen afzonderlijk worden gedownload via [hanzesteden.info/hanzestedenpad](http://hanzesteden.info/hanzestedenpad). Elke Hanzestad heeft tevens een Hanzestadswandeling door de binnenstad. In de stadscentra van de drie Hanzesteden Zwolle, Kampen en Hasselt leiden speciale borden langs de interessantste cultuur-historische bezienswaardigheden.

## TIP Picknick aan de IJssel

Haal een goed gevulde picknickmand bij verschillende horeca langs het Hanzestedenpad, zoals in Zwolle bij De Vreugdehoeve, in Doesburg bij Hotel Doesburg en vlakbij Deventer bij Museumcafé de Kribbe. Laat de Hanzepicknickmand vullen met een lekkere lunch en zoek een mooie plek langs de IJssel om van de lunch te genieten.

Laat je inspireren en kijk op [Hanzesteden.info](http://Hanzesteden.info) voor meer informatie over de Hanzesteden, overnachten in Hanzelogs, cultuur, een hapje eten en meer...

