



# 72u in DE NEDERLANDSE HANZESTEDEN

Samen vormden ze tijdens de middeleeuwen een verband van handelaren. En dat was een voorrecht. Op ontdekking in de Nederlandse Hanzesteden!

## DAG 1

10u

De kerk loopt leeg? Dan geef je haar toch een nieuwe functie. In de voormalige kerk 'Waanders in de Broeren' in Zwolle huist een boekwinkel en brasserie, met het orgel als pronkstuk. *(foto 1)*  
[www.waandersindebroeren.nl](http://www.waandersindebroeren.nl)

11u

Wil je kunst zien? Zoek dan het gigantische ei van duizenden mozaïekjes op het Museum de Fundatie. Het museum in het voormalige justitiepaleis wisselt elke drie maanden van tentoonstelling. Tot 18/09 vind je er Rob Scholtes 'Embroidery Show'; kunstwerken gemaakt met honderden borduursels.  
[www.museumdefundatie.nl](http://www.museumdefundatie.nl)

13u

In het Hanzehuis kom je te weten welke producten werden verhandeld of geproduceerd tij-



dens de glorieuze Hanzetijd. Denk maar aan thee, snoep, wijn, shampoo en tandpasta. *(foto 2)*  
[www.hethanzehuis.nl](http://www.hethanzehuis.nl)

14u30

In het gezellige en naburige Hasselt kent iedereen elkaar. Het dorp is trouwens verbonden met de Belgische stad Hasselt. Wist je dat in 1725 op dezelfde dag in beide plaatsen de bliksem insloeg op de toren van de kerk?  
[www.historischevereniginghasselt.nl](http://www.historischevereniginghasselt.nl)

16u

De derde en laatste Hanzestad voor vandaag is Kampen. We wandelen langs de 41 oude, geschilderde muurreclames doorheen de stad, die door de Kampenaren ook weleens de 'fresco's van de middenstand' worden genoemd.  
[www.stadsherstelkampen.nl](http://www.stadsherstelkampen.nl)



### WIST JE DAT...

... de Hasselaren eeuwige twijfelaars zijn? De kogel is er nog niet door de kerk. En die zit al in de buitenmuur vast sinds de oorlog.



18u  
Onze honger stillen we in Herberg De Bonte Os met een sappige biefstuk, zonder al te veel poes-pas. Liever geen te grote portie? Vraag naar de 'Lady Steak'! (foto 3)  
[www.herbergdebonteos.nl](http://www.herbergdebonteos.nl)

## DAG 2

11u  
De Nederlanders zijn verknocht aan supermarkt-brood, waardoor warme bakkers uit het straat-beeld verdwijnen. Het Bakkerijmuseum in Hattem rebelleert met smaak tegen die trend en verleidt al je zintuigen met ambachtelijk brood. (foto 4)  
[www.bakkerijmuseum.nl](http://www.bakkerijmuseum.nl)



12u30  
Elburg moet het schattigste dorpje van Nederland zijn. Tijdens de Hanzetijd was visserij hier heel belangrijk. Het stadje had zelfs een eigen soort boot, de botter. Tijdens de jaarlijkse Elburg Botter-dagen worden de historische schepen weer te wa-ter gelaten en kan iedereen meevaren. Een uniek spektakel! (foto 5)  
[www.botterdagenelburg.nl](http://www.botterdagenelburg.nl)



16u  
Ook in het gezellige centrum van Harderwijk zijn veel authentieke huisjes bewaard gebleven. Het is hier heerlijk rondwalen langs winkeltjes en terrassen.

**TIP**  
Proef de Zwolse balletjes in het Zwolse Balletjeshuis. Het recept van deze snoepjes is al 170 jaar lang geheim!  
[www.zwolse-balletjes.nl](http://www.zwolse-balletjes.nl)  
(foto 6)

### DAG 3

10u

Deventer noemt zichzelf dé winkelstad van Nederland. Verwacht geen lange winkelstraat, maar straatjes die samenkomen op de Brink, het centrale plein. Mis de boetiekjes in de oude handelaarswoningen niet.

11u30

Deventer en kruidkoek zijn onafscheidelijk. Zelfs Napoleon zou tot hier gekomen zijn voor deze heerlijkheid. Proef het geheime recept in de Deventer Koekwinkel op de Brink. (foto 1)

[www.deventerkoekwinkel.nl](http://www.deventerkoekwinkel.nl)

13u

Tijd voor een broodje kroket! Brasserie Samen serveert twee grote vleeskroketten op dikke sneden bruin brood, met straffe mosterd. Heerlijk!

[www.samenindeventer.nl](http://www.samenindeventer.nl)



**TIP**  
Er valt zoveel meer te ontdekken in deze Hanzesteden. Download de 'Hanzesteden App' en ga op ontdekking!

### PRAKTISCH

**ERHEEN** Met de wagen rijd je vanuit Antwerpen zo'n 2,5 uur naar Zwolle. Je standaard VAB-Pechbijstand is geldig in de hele Benelux. [www.vabpechbijstand.be](http://www.vabpechbijstand.be)

**OVERNACHTEN** VAB-Magazine verblijf in Boetiekhôtel Kampen ([www.hotelkampen.nl](http://www.hotelkampen.nl)) en het Intell Hotel Resort Zutphen ([www.inntelhotelsresortzutphen.nl](http://www.inntelhotelsresortzutphen.nl)).

**GOED VERZEKERD** Reis zorgeloos naar Nederland met een VAB-Reisbijstand, vanaf € 84 per jaar of € 107 voor het hele gezin. [www.vabreisbijstand.be](http://www.vabreisbijstand.be)

Toeristische informatie: [www.hanzesteden.info](http://www.hanzesteden.info)



14u

Hanzestad Doesburg en mosterd worden in één adem genoemd. Niet verwonderlijk dat er in dit stadje een museum aan het gele goedje gewijd is. De Doesburgse Mosterdfabriek is een museum én werkzame fabriek. (foto 2) Ontdek hoe de ambachtelijke Doesburgse *boerenmostaart* al sinds 1457 wordt gemaakt. Stop ook eens bij De Waag, de oudste horecagelegenheid van Nederland, voor zijn bekende mosterdsoep. (foto 3)

[www.doesburgschemosterd.nl](http://www.doesburgschemosterd.nl) |

[www.waagdoesburg.nl](http://www.waagdoesburg.nl)

16u

Onze laatste halte is Zutphen. Een jonge monnik uit deze gelovige Hanzestad kreeg tijdens de middeleeuwen Satan op bezoek terwijl hij studeerde in de Walburgiskerk. Het bewijs is er nog: de bokkenpoten van de duivel staan in de tegel gebrand. ■



