

*Nederlandsche Hanzesteden:
Hasselt & Kampen*

Ontdek het land over de IJssel

Nederland heeft veel verborgen schatten. Tulp Magazine ging op onderzoek uit in het land over de IJssel. Voor wie de Randstad gewend is: het is er groen, wijds en rijk aan Hanzesteden, die met trots hun rijke historie koesteren. Lezers die warmlopen voor de geschiedenis van Nederland en gek op nostalgische winkeltjes en kwalitatief goed eten zijn: gaat het zien! Tulp Magazine geeft je graag wat inside information.

TEKST // ESTHER TIESEMA FOTOGRAFIE // O.A. ESTHER TIESEMA, RENATE KOOIJMANS

HASSELLT

Hasselt is een van de mooiste authentieke plekjes van Nederland. Het kleine vestingstadje, gelegen aan het Zwarte Water, is een beetje Amsterdam in het klein. Maar dan rustig en idyllisch. Net als Amsterdam heeft Hasselt een Brouwersgracht, Heerengracht en een Prinsengracht. Het stadje staat bol van de beschermde rijksmonumenten. Je waant je echt in een andere tijd. Een aanrader is even naar de twee langs het water gelegen historische kalkovens en het 'leshuis' te lopen. Hier werd vroeger schelpkalk gemaakt, dat als metselspecie

diende. Nu is er cement, maar soms wordt voor traditioneel restauratiewerk nog schelpkalk gebruikt. Een origineel leshuis uit Hasselt is te vinden in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Boek een leuke stadswandeling om meer te weten te komen over de geschiedenis van Hasselt.

Arrangementen

Hasselt timmert flink aan de weg om zichzelf op de toeristische kaart te zetten in Nederland. Stichting Hanzestad Hasselt Marketing is in het leven geroepen door enthousiaste vrijwilligers



KALKOVENS



HASSAILT



Hasselt timmert hard aan de weg om zichzelf op de toeristische kaart te zetten in Nederland.

die hun kennis en ervaring gebruiken om verschillende leuke arrangementen aan te bieden voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Hasselt. De arrangementen zijn vriendelijk geprijsd. Je doet ze te voet, per fiets, met de huifkar of met de boot. Voor ieder wat wils en aan te passen naar eigen wensen.

WWW.HANZESTADHASSELLT.NL

Hassailt

Sinds 1992 wordt om de 5 jaar in juli het vierdaags maritieme evenement *Hassailt* georganiseerd. Ruim 180 historische schepen meren dan af in de Hanzestad Hasselt. Deze schepen brengen Hasselt terug in de sfeer van de oude binnenvaart en geven fleur aan de unieke infrastructuur van de binnenstad. Een ware *happening*, waar in 2012 maar liefst 40.000 mensen op afkwamen. Ook dit jaar hoopt Hasselt weer zulke bezoekersaantallen te halen. Het evenement vindt plaats van 27 t/m 30 juli. WWW.HASSAILT.NL

Winkelen

Hasselt heeft geen uitgebreid winkelcentrum, daar is het stadje te klein voor. Wel vind je in de straatjes hier en daar bijzondere nostalgische winkeltjes die aansluiten bij het mooie authentieke karakter van Hasselt. Zeker de moeite waard om tijdens een wandeling even naar binnen te gaan. ▶

Wat is ook alweer een Hanzestad?

In de middeleeuwen ontstond in verschillende steden een samenwerkingsverband tussen kooplieden die dezelfde producten verkochten. Dat had veel voordelen, zoals het beperken van de kosten door grootschalig inkopen, en minder kans op overvallen door gezamenlijk te reizen. Dit verband groeide uit tot een netwerk van samenwerkende steden en strekte zich uit over Duitsland, Nederland, België, de Baltische staten, Noorwegen en Polen. Nederland telt 18 Hanzesteden: Arnhem, Deventer, Doesburg, Elburg, Groningen, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Nijmegen, Oldenzaal, Ommen, Roermond, Stavoren, Tiel, Venlo, Zutphen en Zwolle.

WWW.HANZESTEDEN.INFO



CADEAUWINKEL IN DE LINDE

Grand Café De Linde

Een mooie plek voor lunch of diner is Grand Café De Linde. De bediening bestaat hoofdzakelijk uit mensen met een verstandelijke beperking, die onder professionele begeleiding worden opgeleid voor werkzaamheden in de horeca en de bijbehorende winkel. In het atelier worden cadeautjes gemaakt voor de winkel. Daar kun je ook streekproducten kopen. De Linde is een ruim opgezette, frisse, moderne locatie met een groot terras. De menukaart is betaalbaar en gevarieerd. Op vrijdag kun je er voor € 22 genieten van een (wekelijks wisselend) 3-gangenmenu.

WWW.DELINDEHASSELT.NL

B&B De Oude Jan

Zoek je een bijzondere stek om te overnachten, dan is B&B De Oude Jan leuk. Het bevindt zich op een oud vrachtschip uit 1912; de voormalige schipperswoning hierop is omgebouwd tot B&B, met behoud van de authentieke details. De eigenaren wonen zelf in de verbouwde laadruimte. Het is allemaal klein, maar een onvergetelijk leuke beleving voor wie graag eens op een binnenvaartschip wil slapen.

WWW.LUXEMOTOROUDEJAN.NL



BOETIEHOTEL KAMPEN



KAMPEN

Een andere toffe Hanzestad in Overijssel is Kampen. De bijzondere brug over de IJssel met de grote met bladgoud beklede wielen is de eerste *eyecatcher* als je de stad binnenrijdt. Kampen heeft een groot centrum met veel verschillende winkels en restaurantjes. Net als Hasselt heeft ook Kampen een rijke geschiedenis als Hanzestad. Maak vooral een stadswandeling om meer te weten te komen over deze mooie plaats. Een leuke themawandeling is aan de hand van de geresatureerde oude muurreclames die je, als je goed kijkt, overal in de stad kunt ontdekken.

Eten bij Hendrick

Een uitstekende tip als je zin hebt in een bijzonder restaurant: Eten bij Hendrick. Het restaurant zit een beetje verstopt achter biercafé De Stomme van Campen (vernoemd naar het boek van Thea Beckman over de doofstomme



Winkelen

Kampen vormt een leuke mix van authentiek en modern. Als je door de winkelstraat loopt, moet je zeker even een kijkje nemen in koffie-, thee- en



KAMPEN AAN DE IJSEL



ETEN BIJ HENDRICK

schilder Hendrick Avercamp), dat van dezelfde eigenaar is. Als je door het café naar achteren loopt, kom je via een smalle gang in het restaurant. De twee locaties zitten elkaar niet in de weg. Het restaurant straalt een prettige, rustige sfeer uit. De aankleding is stijlvol modern, met overal knipoogjes naar de schilder Hendrick Avercamp. De gerechten worden ambachtelijk bereid, met producten van het seizoen, zoveel mogelijk regionaal betrokken. De kaart bestaat uit een variatie van vlees-, vis-, en vegetarische gerechten. Bij elk gerecht wordt een passende bier- of wijnsuggestie gegeven. Aanrader!

WWW.ETENBIJHENDRICK.NL

WWW.DESTOMMEVANCAMPEN.NL

chocoladewinkel De Eenhoorn en tabakswinkel De Olifant. Ze zitten naast elkaar. Fraai ingericht, nostalgisch en stijlvol tot in de kleinste details. De sigaren worden nog steeds boven op de eerste verdieping met de hand gemaakt, volgens origineel recept van 1826.

WWW.EENHOORN.EU

WWW.OLIFANT.COM

Boetiehotel Kampen

Een bijzondere overnachtingsplek aan de IJssel en op loopafstand van het centrum is Boetiehotel Kampen. Het is een kleinschalig luxe hotel, met elf kamers. De inrichting is creatief en verzorgd, met moderne ruim opgezette badkamers en grote fotoprints op de muur. De bediening is vriendelijk en het ontbijt lekker uitgebreid. Je komt echt even tot rust in dit fraaie karakteristieke Jugendstilpand. In de achtertuin zie je nog delen van de oorspronkelijke stadsmuur.

WWW.HOTELKAMPEN.NL ■