



Amsterdam van de Hanze



TOEN IN DE MIDDELEEUWEN HET WESTEN VAN NEDERLAND NOG UIT KLEINE DORPJES BESTOND, FLOREERDEN DE HOLLANDSE HANZESTEDEN. IN DE STEDEN VIND JE TAL VAN INDRUKWEKKENDE SOUVENIRS UIT DEZE GLORIETIJD. IN DEEL 5 VAN DE HANZESTEDENTOUR GAAT SANDER NAAR HASSELT, EEN KNUS OVERIJSSELS STADJE AAN HET ZWARTEWATER.

Tot een paar jaar geleden wist ik niet dat er ook een Nederlandse Hasselt bestond. "De link met de Vlaamse naamgenoot levert nog weleens verwarring op", vertelt mijn gids Drikus van der Kolk. Drikus is één van de vrijwilligers van toeristeninformatiepunt Hanzestad Hasselt. De organisatie biedt negen arrangementen aan en heeft net een nieuw onderkomen gevonden in een voormalige timmerwerkplaats aan de Kaai. Een ideale plek om in Hasseltse sferen te komen. Hasselt telt 7.000 inwoners en zeventig rijksmonumenten. Daarvan is het oude stadhuis uit 1550 het bekendst. In het oude stadhuis



WAT ZIJN HANZESTEDEN?

Middeleeuwse steden die aangesloten waren bij het Hanzeverbond. Ontstaan uit een samenwerking van een aantal Noord-Duitse kooplieden. In de middeleeuwen waren maar liefst 150 steden aangesloten bij het Hanzeverbond. Het beschermen van de aangesloten handelslieden en het uitbreiden van de handel waren de voornaamste doelen. Rijkdom was het gevolg. Wat hebben wij daar nou aan? Je vindt in deze steden souvenirs van deze glorieus tijd, zoals sierlijke koopmanshuizen, indrukwekkende stadsmuren en indrukwekkende handelskantoren.

NUTTIGE ADRESSEN

- Hanzestad Hasselt (De Werkplaats) Kaai 5
Voor openingstijden zie hanzestadhasselt.nl
- Kalkovensmuseum Kalkovenwegje 3
Geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur (van juni tot september)
- Oude Stadhuus Markt 1
Voor openingstijden zie tiphasselt.nl

INFO
hanzesteden.info



CAMPING BIJ HASSELT

(6,6 kilometer van Hasselt)

Camping Molecaten Park De Agnietenberg

iD

Haersterveerweg 27 • 8034 PJ Zwolle • 038-4531530 • info@campingagnietenberg.nl • N 52°32'13" E 6°7'47" • Open van 25/03 t/m 31/10 • Aantal toerplaatsen: 150 (80 - 100 m²) • Camping, gelegen in een natuurgebied aan de rand van Zwolle. Aan de ene zijde omgeven door bosgebied en aan de andere kant grenzend aan de Agnietenplas en de Overijsselse Vecht.



CAMPERPLAATS

Hasselt

Camperplaats Hasselt

Parking • Van Nahuysweg 151 • N 52°35'37", E 6°5'16" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 10 • NKC Sitecode: 4854 • Plaats speciaal voor campers, geen maximale verblijfsduur.

vind je de grootste collectie haakbussen van Nederland. De haakbus was een typisch Hanzewapen. De haak die aan het geweer was bevestigd, diende om de terugslag op te vangen en kon je bijvoorbeeld inhaken aan de stadsmuur.

Honderd meter verderop stuit ik op een nieuwe verrassing. Plots waan ik me in Amsterdam. Vanuit de Nieuwstraat kijk ik uit op de Heeren-, Prinsen-, Baan-, en Brouwersgracht. Ik kan het moeilijk voorstellen. Er vaart geen enkele boot. Toch was dit deel van Hasselt tot de jaren zestig een florerende winkelstraat. Via deze binnen-gracht voeren grote schepen uit richting het oosten en het westen. Deze schepen waren volgeladen met turf. Tot aan het begin van de 20^e eeuw werd tussen Staphorst en Hasselt veel turf afgegraven.

RODE ZAKDOEKEN

De Hasselters waren niet alleen afhankelijk van turf. Drikus wijst me op een toren van zo'n acht meter hoog. Het blijkt om een grote schelpkalkoven te gaan. Na de Tweede Wereldoorlog waren de hoogtijdagen van de schelpkalkproductie voorbij, onder meer door de opkomst van goedkope steenkalk. Toch bleef de Hasseltse schelpkalkproductie tot 1990 draaien. De vijftien meter hoge ovens met een doorsnee van acht meter zijn intact.

Als Drikus mij in het Kalkovensmuseum oude filmbeelden laat zien van het productieproces, merk ik al snel dat dit stukje Hasseltse geschiedenis hem persoonlijk raakt. "Kijk daar zie je mijn vader", wijst Drikus naar het scherm. "Hij heeft hier nog gewerkt, net als mijn opa. Zelf

was ik er als kind ook vaak te vinden. Er viel bij de ovens altijd wel wat te beleven. Als het spul uit de ovens kwam, moest het worden geblust zodat het uit elkaar viel. Dan had je vier rode zakdoeken nodig om je hoofd, nek en hals te beschermen."

Vanaf 27 juli 2017 verandert Hasselt in Hassailt. Tijdens dit vierdaagse evenement dat eens in de vijf jaar plaatsvindt, varen ruim 180 historische schepen de vesting binnen. Een mooie gelegenheid om een beeld te krijgen van Hasselt in de middeleeuwen. ■



De vesting van Hasselt gezien vanaf het Zwartewater (links). Het bekendste plekje van Hasselt, het oude stadhuus (rechtsonder). Een van de oude Hasseltse schelpkalkovens (uiterst rechts).