



Stad van superlatieven



TOEN IN DE MIDDELEEUWEN HET WESTEN VAN NEDERLAND NOG UIT KLEINE DORPES BESTOND, FLOREERDEN DE HOLLANDSE HANZESTEDEN. IN DE STEDEN VIND JE TAL VAN INDRUKWEKKENDE SOUVENIRS UIT DEZE GLORIETIJD. TIJD OM ZE ONDER DE LOEP TE NEMEN. REDACTEUR KATINKA SCHIPPERS TRAPT DE HANZESTEDENTOUR AF IN KAMPEN.

Kampen was het Rotterdam van de middeleeuwen. Een echte doorvoerhaven. De stad lag destijds aan de Zuiderzee. De stadsmuren uit die tijd dienen nu nog steeds als waterkering", vertelt mijn gids Cor Adema enthousiast. Hij loodst me café-restaurant De Bastaard binnen waar hij één van de laatst overgebleven bastions van Kampen laat zien. Het uitspringend verdedigingswerk doorbreekt het restaurant. En zo heb je nog ruim vijfhonderd Rijksmonumenten in Kampen die herinneren aan vroegere handelstijden. Ga je met Cor of een van de andere gidsen op pad? Dan kom je veel te weten over de geschiedenis van Kampen. Hij neemt me mee naar het Stedelijk Museum van Kampen waarin je nog een

middeleeuwse schepenzaal vindt. "Hier werd in die tijd recht gesproken. Onder het schildert van Karel V mochten burgemeesters recht spreken. De gasten kwamen binnen door de linkerdeur en de boeven door de rechterdeur." Het Stedelijk Museum is gevestigd in het Oude Raadhuis van Kampen. Dit raadhuis stamt uit ongeveer 1350 en is gebouwd volgens de Nederrijnse gotiek, de bouwstijl die je in veel Hanzesteden terugvindt.

ARCHEOLOGISCHE VONDST

Als ik Cor moet geloven barst Hanzestadje Kampen van de superlatieven. Zo heeft Kampen de langste winkelstraat van Nederland, het mooiste carillon ter wereld, een van de best bewaarde archieven van Nederland, de beste cartograaf (wijlen Jacob van Deventer, red.), maar bovenal een van de beste archeologische vondsten in tijden. In de IJssel is namelijk een scheepswrak van een zogenaamde IJsselkogge van na 1420 gevonden. Niet eerder werd er een schip gevonden dat zo goed intact is. Maar waarom ligt het hier? Hebben ze het laten zinken om als dam te gebruiken? Dit lijkt onwaarschijnlijk, want op het schip hebben archeologen resten gevonden van waardevolle voorwerpen. Archeoloog Wouter heeft met zijn team onderzoek gedaan naar de waaromvraag. Sinds september 2015 is hij met negen anderen bezig met de opgraving van het schip dat ongeveer 4,5 meter diep in de bodem van de IJssel ligt. "De meest recente vondst is een lier waarmee aan boord van de kogge de mast werd gehesen en gestreken. Het is een boomstam met drie rijen vierkante gaten. De stam kon draaien en werd gebruikt



voor het zwaardere hijswerk aan boord. Het is echt een mooi ding en is helemaal intact gebleven. Een absoluut topstuk!", vertelt Wouter enthousiast.

REPLICA BEKIJKEN

In de bruisende periode van Hanzehandel lagen er honderden koggen in de IJssel en op het IJsselmeer. Die koggen namen de eerste stenen en balken mee. Het tufsteen was afkomstig uit de Duitse Eifel. De IJsselkogge is na maanden van opgravingswerkzaamheden begin dit jaar gelicht en overgebracht naar Lelystad. Daar wordt het schip geconserveerd. Een proces dat twee jaar in beslag neemt. Niet getreurd, er is een replica van de Kamper Kogge te zien op de Koggewerf. Zelf ervaren wat de schippers zagen als ze langs Kampen voeren? Maak dan een rondvaart langs het IJsselfront van de stad. Bijvoorbeeld met het schip De Veerman van Kampen. Vergeet niet een kop koffie met een Kamper Slof (langwerpige koek van boterdeeg) te nuttigen. ■

WAT ZIJN HANZESTEDEN?
Middeleeuwse steden die aangesloten waren bij het Hanzeverbond. Ontstaan uit een samenwerking van een aantal Noord-Duitse kooplieden. In de middeleeuwen waren maar liefst 150 steden aangesloten bij het Hanzeverbond. Het beschermen van de aangesloten handelslieden en het uitbreiden van de handel waren de voornaamste doelen. Rijkdom was het gevolg. Wat hebben wij daar nu aan? Je vindt in deze steden souvenirs van deze glorieertijd, zoals sierlijke koopmanshuizen, indrukwekkende stadsmuren en indrukwekkende handelskantoren.

NUTTIGE ADRESSEN

- Gids Cor (of een ander) reserveer je via ontdekdeijsseldelta.nl
- Onder het kópje Groepen vind je de stadswandeling.
- Stedelijk Museum stedelijkmuseumkampen.nl
- Replica IJsselkogge: kamperkogge.nl
- Tochten De Veerman: veermanvankampen.nl

INFO
hanzesteden.info



Roggebotsluis **iD**
Reeveweg 1 • 8265 PR Kampen • 038-3317351
• info@campingroggebotsluis.nl • N 52°32'40" E 5°51'33"
• Open van 25/03 t/m 01/11 • Aantal toerplaatsen: 60 (> 90 m²) • Een typische Randmeercamping tegen de Flevopolder aan. Toerkampeerders verblijven op een terrein met ruime afgebakende plaatsen.



Camperplaats Kampen
Burgemeester Berghuisplein 1 • 8261 DD Kampen
• 038-3392999 • N 52°33'10" E 5°54'49" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 60 • NKC sitecode: 170
• Camperplaats op aangegeven deel van parking.
Betaling bij parkeermeter.